

Medborgardialog för Agenda 2030

SKL:s kongress november 2015

SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Ekosystem

omvärldskunskap

Omvärldsbevakning

Risikanalys

Kontextanalys



Charter/
värderingar



Globala målen



Agenda 2030 delegationens förslag

- **Delegationens bedömning:** Kommuner och landsting har centrala roller i genomförandet av Agenda 2030. Det är angeläget att genomslaget för Agenda 2030 fortsätter att öka i fler kommuner och landsting och att fler kommuner och landsting integrerar arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 i sin ordinarie styrning och ledning.
- **Delegationens förslag:** Regeringen bör ingå ett handslag med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en gemensam programförklaring för det fortsatta genomförandet av Agenda 2030 på lokal och regional nivå. SKL har i sin roll som medlemsorganisation för kommuner och landsting goda möjligheter att företräda dessa samlat i ett handslag. Handslaget bör ta sin utgångspunkt i delegationens förslag till ett riksdagsbundet mål för Agenda 2030. Inom ramen för handslaget bör parterna utveckla lämpliga former för kunskapsförmedling och kunskapsspridning till stöd för genomförandet av Agenda 2030.
- **Delegationens förslag:** Regeringen bör i en proposition till riksdagen tydliggöra ansvaret för hållbar utveckling i det regionala tillväxtarbetet genom följande tillägg i målet för regional tillväxtpolitik: ”... utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft *i syfte att uppnå en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling*”.
- **Delegationens bedömning:** Kommuner och landsting har en viktig roll i arbetet för hållbar utveckling. Det är angeläget att de fullt ut använder den potential för hållbar utveckling som finns inom ramen för offentlig upphandling och att Upphandlingsmyndigheten har kapacitet och resurser att ge ett tillräckligt stöd.

Medborgardialog då?

Det handlar även om att i högre grad nyttja befintliga och utveckla nya metoder inom medborgardialog som kan bidra till att skapa engagemang bland barn och unga, vuxna och civilsamhällets organisationer.

Hållbarhetens dilemma



Inbjuden
dialog om
förändring

Tvinga fram
beteende-
förändringar

Kan det vara roligt?





–Hur kan vi ändra våra
vanor?

Hälsa och miljö



Vad gör vi redan idag som är en del av agenda 2030, och där vi skulle kunna bjuda in medborgarna till att samtala och medskapa?

Goda exempel på förändrade beteende eller val?

Inom vilket/vilka av de globala målen ser ni ett prioriterat behov av att samtala med era medborgare?